



WITTE DONDERDAG 2 april 2026

Grijpskerke – Michaëlskerk 19.30 uur

Gezamenlijke dienst met Oostkapelle

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Marien van Manen (emeritus predikant)

Organist: Johan Davidse

Ouderling van dienst: Liesbeth Timmer en Els Boon

===

ORDE VAN DIENST

Voor aanvang van de dienst **zingt de gemeente: Lied 542: 1, 2, 3 en 4** *God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis...*

Ouderling en diaken van dienst komen met predikant binnen

De ouderling van dienst geeft de handdruk en de voorganger neemt plaats op de preekstoel

Afkondigingen door gemeentelid

Intochtslied Psalm 67: 1 en 2 *God zij ons guntig en genadig, Hij schenke ons 't gezegend licht...*

Stil gebed - Votum en groet

Zingen Psalm 67: 3 *De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt...*

Kyriegebed

*God, wij danken u om uw Zoon Jezus Christus.
Hij is tot het uiterste gegaan, door de dood heen, verbonden met U.
In Hem zijt gij God-met-ons geworden, bond- en tafelgenoot van
mensen die op zijn woord ook elkaars tafelgenoten mogen worden.
Blijf ons nabij. Houd Zijn droom onder ons levend, opdat wij, meer en meer mensen
naar Uw hart worden. Amen.*

Zingen Lied 848: 1, 2, 3, 4 en 5 *Al wat een mens te kennen zoekt aan waarheid en aan zin...*

Wij lezen uit de Bijbel **JOHANNES 13: 1 – 15**

Zingen Lied 569: 1, 2, 3 en 4 *Toen Jezus wist: Nu is het uur gekomen...*

Meditatie

Orgelspel

Zingen Lied 995: 1 en 2 *O Vader, trek het lot U aan van allen die door U bestaan...*

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – gezamenlijk bidden van het Onze Vader

DIENST VAN DE TAFEL (vorm: lopend)

Nodiging: Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood? Wie hoort de wijn van liefde spreken, een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen, het komt met brood, het komt met vis, het geeft zijn voedsel aan de velen, een weldaad in de wildernis.

Zo heeft Jezus voor ons allen de maaltijd gegeven om de verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren. Wij ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen dit met elkaar delen.

Daarom is iedereen hier aanwezig, uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Sursum Corda ("Verheft uw hart") zingen: Tot U, Heer is ons hart gericht
(melodie Psalm 134) – tekst projecteren

*Tot U, Heer is ons hart gericht
Hier zijn wij, open voor Uw licht.
Gij geeft ons kracht tot stilt' en strijd.
Kom tot ons, Eeuw'ge in den tijd.*

Tafelgebed

V: Wij prijzen U en zeggen U dank,
omdat U hebt afgezien van uw macht
en de strijd van mensen bent gaan delen,
ons weerloos bestaan hebt aangenomen.
U opende wijd uw armen voor ons op het kruis
en werd tot een aanstoot om onzentwil,
opdat U zelfs het graf mocht heiligen
tot een plaats waar hoop groeit voor uw mensen.

Daarom,
met degenen die onterecht gevangen zitten,
door vrienden verraden of in de steek gelaten,
wier lichamen worden geschonden of gepijnigd,
met degenen die alleen zijn gestorven,
onwaardig en zonder troost of hoop,
en met heel de gemeenschap van heiligen
die U in hun wonden hebben megedragen,
opdat zij met leven mochten worden vervuld,
prijzen wij U en zeggen:

Zingen Lied 150a: 1 *Geprezen zij God!*

V: Gezegend is Jezus, onze broeder, onze Heer, een God van vlees en bloed
aan wie de beker van het lijden niet voorbijging;
die, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
en dat is deze nacht,
"een beker nam, het dankgebed uitsprak en zei:
'Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.
Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken
van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.'
En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit,
brak het brood, deelde het uit en zei:
'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.'
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,

is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.”

Daarom, nu wij eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.
In het gebroken brood en de uitgegoten wijn
geven wij gebroken en vergeten slachtoffers van tirannie en zonde
een plaats in onze herinnering en hoop en zien wij uit
naar het brood van morgen en de wijn van de tijd die komen zal.

Kom dan, leven gevende Geest van onze God,
en maak ons tot één lichaam in Christus,
dat wij, die gedoopt zijn in zijn dood, mogen wandelen in het nieuwe leven;
dat wat gezaaid is in oneer mag worden opgewekt in heerlijkheid,
en wat gezaaid is in zwakheid mag worden opgewekt in kracht.

Zo stemmen wij allen van harte in met deze woorden:

Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij,
Maranatha! AMEN

Zingen Lied 381: 2 *Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis...*

Gemeenschap van Brood en Wijn

Het brood dat wij breken en aan elkaar geven vertelt ons dat Jezus' leven ook
gebroken is Hij heeft zich aan ons gegeven en heeft de weg naar God geopend. Dit
brood van de Heer is brood voor onderweg.

De beker met de vrucht van de wijnstok, daarmee belijden we onze vreugde en
dankbaarheid, omdat we in de naam van Jezus op weg mogen gaan naar Gods
koninkrijk.

Tonen van: Brood uit de hemel; Wijn van Gods Koninkrijk.

Komt, want alle dingen zijn gereed!

Delen van brood en wijn (onder orgelspel)

Predikant deelt eerst met de ambtsdragers...

Ieder lopend langs voorganger en diakenen

Dankgebed

Wij hebben uw Woord vernomen, God,
en brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,
waardoor ons geloof wordt gevoed en onze hoop wordt vermeerderd.

En wij bidden U: laat het voor ons een teken zijn
dat U dicht bij ons bent, dat wij uw mensen zijn,
door U gevoed, door U bemint, verlaat ons nooit.
Wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond, en meer dan dat: onze toekomst, onze Vader. Amen.

Zingen Lied 974: 1, 2 en 5 *Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven...*

Uitzending en Zegen

Gezegend zijn:

*handen die aanraken, die krachtig zijn, handen die pijn voelen, nabij zijn,
handen open van vreugde, herstellend en helend,
handen die recht doen, belofte van ontferming.*

Gezegend zijn: voeten die warmte en licht brengen.

Gezegend zijn:

monden die de goede boodschap van vrede en verzoening verkondigen.

Gezegend zijn:

oren die horen de schreeuw vanuit onrecht... het verlangen naar heelheid.

Gezegend zijn:

ogen die stralen van hoop en uitzicht, opmerkzaam waar een nieuwe dag gloort.

Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God, om anderen tot zegen te zijn.

*De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.*

*De gemeente antwoordt met een **gezongen Amen***

Orgelspel - collecte aan de uitgang