

Goede Vrijdag 3 april 2026

Oostkapelle 19.00 uur

Gezamenlijk dienst met Grijskerke

Voorganger en lector:

ds. Marien van Manen, Breskens

Organist: Rinus Jobse

Ouderling van dienst: Klaas Kuiken

ORDE VAN DIENST

*De avondmaalstafel is leeg,
enkel de paaskaars brandt
De dienst begint in stilte.*

Zingen lied 578: 1 en 2

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

v. Onze hulp, onze verwachting, onze toekomst is de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft

v. Wij allen keerden ons af van het lijden van en in deze wereld.
a. Hoor ons, en kom ons te hulp!

v. Wij keren ons om en zien en roepen:
a. Hoor ons, en kom ons te hulp!

v. Wij keren ons naar het kruis en roepen:
a. Hoor ons, en kom ons te hulp!

Deze week, deze dag, raken wij verstild en leeg. Laat dit, o Heer, de ruimte zijn waarin wij ons met hart en ziel openstellen voor uw stem, die ons

vandaag vanaf het kruis in stilte toeschreeuwt.

Zingen lied 578: 3, 4, 5 en 6

PSALMGEBED

v. Haast U, o Heer, tot mijn hulp,
a. En wees tot mijn redding gereed.

Lezing (Psalm 22A):

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt, ik roep het 's nachts, en Gij laat mij maar roepen. Onze vaders hadden vertrouwen in U, vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest. Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst, en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd. Ik ben geen mens meer, ik ben een worm, gehoond door de mensen, veracht door de buurt. Ik ben bespottelijk in aller ogen, iedereen lacht me hoofdschuddend uit: 'Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden, laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem'...
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

Zingen lied 22: 1

HET PASSIEVERHAAL

Johannes 18: 1-11

Gevangen genomen

Zingen lied 587:1

Johannes 18: 12-27

In de steek gelaten

Zingen lied 587:2

Johannes 18: 28–40
Toen nam Pilatus ...
Zingen lied 587:3

Johannes 19: 1-16a
Weg met Hem!
Zingen lied 587:4

Johannes 19: 16b-29
En zij kruisigden hem
Zingen lied 587:5

Korte meditatie

Johannes 19:30

Stilte – De Paaskaars wordt gedoofd – deze wordt de kerkzaal uitgedragen.

Johannes 19: 31-37
Het is volbracht
Zingen lied 587:6

Johannes 19: 38-42
En er was een hof
Zingen lied 587:7

Slotgebed

Een nieuw begin is altijd mogelijk
Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus, de man van Smarten.
Omdat onze dromen zo bedrieglijk
zijn, onze perspectieven zo op onszelf
gericht, onze visioenen slechts van
hier en nu,

hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus de Zoon van mensen.
Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doorgewoond,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons
probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is altijd
mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus, de Zoon van God en de Zoon
van mensen.

En zo bidden wij:

Heer blijf bij ons Want het is avond
en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk

Aan de avond van de dag,

Aan de avond van het leven,

Aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons Met uw genade
en goedheid.

Met uw troost en zegen

Met uw Woord en sacrament.

Blijf bij ons Wanneer over ons komt

De nacht van beproeving en angst

De nacht van twijfel en aanvechting

De nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons In leven en in sterven

In tijd en eeuwigheid.

Zingen lied 961: 1 (3x)

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God

onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

In stilte verlaten wij nu de kerk.